

Inspiratie: Ruimte

Kerstactie

Terugblik 2019

Ruimte

'Hoe gaat het met je?' Meestal hoor ik één van de volgende twee antwoorden: 'Goed' of 'Druk', of een combinatie van beide. En ook in mijn eigen leven merk ik regelmatig dat ik 'druk' gebruik om te omschrijven hoe het gaat of wat ik doe. 'Ik heb het druk' is bijna onderdeel van mijzelf geworden, en ik vind het ook moeilijk om het niet druk te hebben (want dan ga ik wel weer op zoek naar iets anders om te doen zodat ik weer bezig kan zijn). Maar ik probeer ook af en toe bewust rust in te bouwen. Eind 2019 trok ik me een weekendje terug. En zo liep ik op vrijdag 27 december over een met lichtjes verlicht pad richting jongerenklooster Nieuw Sion voor het winterkloosterfestival. En in mijn eerste avond in het klooster, tijdens de rondleiding door het oude gebouw, leerde ik al meteen een belangrijke les van het weekend. De kloostergang is onderdeel van het stiltegebied, samen met enkele aangrenzende ruimten. De kloostergang, of kruisgang, loopt rond een binnentuin. De deuren vanuit de gang naar de binnentuin zijn nooit op slot, en toch komt er zelden iemand in de tuin. De tuin wordt gezien als een

heilige ruimte, en de bewoners van het klooster komen er alleen om de tuin en de boom die erin staat, te verzorgen. De rust die er is in dat gedeelte van het jongerenklooster, is meer dan alleen stilte, het gaat ook over het maken en eerbieden van ruimte – jouw ruimte, de ruimte van de ander en de ruimte van God. En zo liet ik een weekend lang, in rust, ruimte ontstaan. Ruimte voor ontmoetingen met anderen, ruimte om me te laten raken door een mooi lied of een mooie tekst, maar ook ruimte die gewoon ruimte mocht zijn – zonder opgevuld te hoeven worden door een spelletje op mijn telefoon, een podcast, of een goed boek. Het was een bevrijding om ruimte in te mogen nemen, zonder deze ruimte altijd "nuttig" te hoeven gebruiken. Voor mij is dit iets wat ik nog weleens kan vergeten. Dat er ruimte mag zijn om te zijn, een moment dat niet persé een doel hoeft te dienen. Omdat juist in dat soort ruimte, vaak iets van God zichtbaar kan worden.

Nu ik werk moet elke dag gevuld worden met acht nuttige werkuren, drie tot vier reizen, acht uur kwalitatieve slaap – en de uren die over blijven zijn er altijd te weinig.

Maar ook in mijn studententijd ging het vaak zo. Ik denk dat dit niet alleen voor mij een les hoeft te zijn. Nu ik als secretaris vaak contact heb met leden van verschillende verenigingen die activiteiten organiseren, klinkt de evaluatie bekend: "we waren als commissie erg druk", "sommige commissieleden vielen uit door drukte", "tip: zoek ook echt tijd om te bidden voor je activiteit", "betrek God bij je evangelisatieactie" – allemaal dingen die ik zelf ook op had kunnen schrijven vanuit mijn ervaringen met commissiewerk bij mijn studentenvereniging. Ook wanneer je een activiteit organiseert (of in je dagelijks leven) gaat het niet om doorwerken en regelen tot alles perfect gaat (of omdat alles niet perfect gaat), maar juist ook het lef hebben om even stil te staan, te gaan zitten en vijf minuten de tijd te nemen om in stilte te zijn en te vragen om een zegen – je hebt er waarschijnlijk geen ruimte voor in je planning, maar het zal je ruimte geven.

Jenneke van der Velden

Kerstacties

Als in december de kerstcommercie weer op stoom is, haken veel christelijke studentenverenigingen daar op in om mensen te vertellen over de échte betekenis van het Kerstverhaal. Vanuit Ichthus Plus hebben we daar ook deze keer mooie acties van mogen ondersteunen.

Zo organiseerden Ichthus Leiden en 's-Hertogenbosch kerstdiners waarbij veel gasten aanwezig waren. Ichthus Utrecht zong kerstliederen bij de piano op het station en deelde beschuit met muisjes uit om zo het gesprek te starten. Ook niet-christelijke

omstanders zongen mee! De Leidse christelijke verenigingen organiseerden samen met een Leidse muziekvereniging een goed bezocht kerstconcert. Tof om te zien hoe studenten zo naar buiten willen stappen.

Jeroen Troost



Kerstconcert in Leiden



Het bestuur van Ichthus Plus

v.l.n.r.: Johan, Froukje, Jenneke, Jeroen

Terugblik 2019

2019 was een goed jaar voor Ichthus Plus. Terugkijkend ben ik verrast over de 33 zeer diverse aanvragen die we hebben beoordeeld. Een ongekend aantal, ook in vergelijking met vorige jaren. De aangevraagde bedragen varieerden van 20 tot 11.000(!) euro, wat maar aangeeft dat het beoordelen van de aanvragen maatwerk vraagt. Uiteraard volgde er op een aanvraag vaak een gesprek om een en ander meer uit te werken. Een veel georganiseerde en effectieve was ook afgelopen jaar de Passion Week. Het blijft een goed model om contacten te leggen op de campus. In Groningen werden er deze keer contacten gelegd met 75-100 niet-christelijke gasten. Ichthus Rotterdam schreef ons over hun Passion Week: *We hebben drie personen mogen ontvangen die erg geïnteresseerd waren in het christelijk geloof. Deze zijn na de praatjes blijven hangen en hebben hun vragen kunnen stellen. Voor zover ik weet is er in ieder geval met één nog contact, waarin er af en toe samen wordt gezeten om naar de Bijbel te kijken.* Ook in Leiden hebben 10 mensen nog vervolcontacten n.a.v. hun Connect Week. Ik vind het een voorrecht dat we met elkaar een bijdrage hebben kunnen leveren aan acties als deze.

Johan Heuver

Financiële terugblik 2019

In 2019 hebben we ongeveer 1250 euro mogen ontvangen aan giften en ongeveer 2000 euro uitgegeven aan subsidies. Ons vermogen slinkt langzaam. Vanaf de zomer van 2019 hebben we ervoor gekozen om niet meer standaard 70% van de toegekende subsidie van te voren over te maken. Vaak bleek namelijk niet het hele bedrag nodig te zijn en dan moest het geld weer terug gestort worden. Dit gaf wat meer administratie en ook een vertekend beeld van ons inkomen. Nu staan we meestal garant voor een bepaald bedrag en na op sturen van de evaluatie en realisatie keren we het benodigde bedrag uit. Dit maakte dat we aan het eind van 2019 nog garant stonden voor een bedrag van 5000 euro. Ongeveer de helft hiervan is in de eerste maanden van 2020 uitgekeerd. Ik ben druk bezig met het financiële jaarverslag. Deze zal zo spoedig mogelijk op de website komen te staan.

Froukje Eikelboom

Vooruitblik 2020

We leven in bijzondere tijden. De Corona-crisis zal ook op geplande missionaire activiteiten een flinke invloed hebben. Langzaam druppelen de afmeldingen van diverse activiteiten binnen. We begrijpen dat dit voor nu de beste keus is, maar voelen tegelijkertijd mee met studenten die soms bloed, zweet en tranen in een project hebben gestoken wat nu wordt afgelast. We hebben besloten om ook bij te dragen aan kosten die studenten hebben gemaakt voor afgelaste activiteiten om hen zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.

Bijlage Passion Weeks

Enige tijd geleden zijn wij door Simone de Beer benaderd, eventmanager bij Passion Weeks. Aangezien wij de Passion Weeks een warm hart toedragen hebben wij besloten haar nieuwsbrief bij te voegen bij de onze. Wij willen dit project van harte bij u aanbevelen. Passion Weeks geven studenten een effectief middel om te getuigen op hun campus. Zou u willen overwegen bij te dragen? U kunt in contact komen met Simone door te mailen naar Simone.Beer@IFES.nl. Een gift overmaken kan naar: NL74 INGB 0000 134682 t.a.v. IFES Nederland o.v.v. Simone Beer.