

I need you

In de organisatie waar ik werk (Saint Martin, Kenia) staat ieder jaar een verhaal uit de Bijbel met een bijbehorend thema centraal. Dit jaar is dat het verhaal van de weduwe en rechter (Lucas 18) en het thema 'I need you'. De weduwe in het verhaal is iemand in een marginale maatschappelijke positie die alles heeft verloren: haar man, eigendommen en status en vervolgens de hulp van de rechter nodig heeft om te overleven. De rechter heeft omgekeerd ook de

hulp van de weduwe ook nodig. Hij heeft juist alles: een prachtige maatschappelijke positie, is rijk, heeft status, eigenlijk heeft hij alles wat de weduwe niet heeft. Echter, zijn hart is versteend, verkilt, onbewogen, en het is dankzij de weduwe dat hij weer in actie komt om het rechtvaardige te doen. Het verband met Ichthus Plus is niet moeilijk te leggen. Als donateurs en stichting zitten we in een comfortabele situatie waarin we veelal genoeg hebben en geld weg kunnen geven.

Studenten hebben ons echter nodig om hun evangelisatie acties uit te kunnen voeren. Aan de andere kant zeggen wij ook op onze beurt 'I need you' tegen de studenten, want zij hebben iets dat wij vaak niet (meer) hebben: de bewogenheid, passie en energie om te evangeliseren onder hun mede studenten. 'I need you', een kernzin in ieders leven, die tot volmaakt menszijn kan leiden, ook bij onszelf als donateur, stichting en student. Hopelijk blijven we allemaal nog heel lang in nood!

Douwe Visser

Nieuwe bestuursleden

"Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om mijzelf als de nieuwe Penningmeester van Ichthus Plus voor te stellen. Mijn naam is **Matthias Bos** en ik ben 23 jaar. Ik woon en studeer in Eindhoven, waar ik lid ben van Ichthus Eindhoven. Ik studeer de masteropleiding *Operations Management and Logistics*. Twee jaar terug was ik Penningmeester bij C.S.V. Ichthus Eindhoven en tijdens mij bestuursjaar heb ik Ichthus Plus leren kennen als een Stichting waar we geld konden halen voor de uitvoering van ons beleid. We wilden namelijk een 'lichtje' zijn in Eindhoven, onder andere, door middel van evangelisatieactiviteiten.

Het jaar erna mocht ik Voorzitter zijn van V.C.S. Ichthus Landelijk en gedurende dat jaar heb ik gezien wat voor toffe evangelisatie-activiteiten andere Ichthus-verenigingen organiseerden. Ik vind het belangrijk dat evangelisatie onder en door studenten mogelijk blijft en daarom wil ik graag hieraan bijdragen door me in te zetten voor Ichthus Plus."

*"Mijn naam is **Jenneke van der Velden** en ik ben vierdejaars student en op dit moment bezig met mijn master *Innovation Sciences* aan de Technische Universiteit Eindhoven. Vier jaar geleden ben ik lid geworden bij CSV Ichthus Eindhoven en daar heb ik kennis*

gemaakt met evangelisatie. Ik heb zelf ervaren dat je als student niet alleen medestudenten kunt bereiken door evangelisatie-acties, maar ook zelf groeit in je geloof en gemakkelijker met vrienden praat over je geloof. Ik kijk er naar uit om me in de komende tijd in te gaan zetten bij Ichthus Plus en daarmee meer studenten te ondersteunen met het organiseren van evangelisatieactiviteiten en het uitdragen van hun geloof."

**"We wilden
namelijk een
'lichtje' zijn"**

Enthousiast over
evangelisatie onder
studenten?

Doe mee!

Ben je student?

Bedenk een bijzondere
actie en vraag onze
steun!

Ben je oud-student?

Word donateur!

www.ichthusplus.nl

**Uitgelicht Actie: Questions to
Christians (QTC) avond -
Ichthus Eindhoven**

Sinds de zomervakantie hebben we één subsidieaanvraag en wij zijn van mening dat het er nog veel meer kunnen worden. Om een beetje een idee te geven voor wat voor soort activiteiten wij subsidie verlenen willen we dit keer een actie uit dit jaar er speciaal uitlichten.

Een vereniging die sinds een aantal jaar flink gebruik maakt van de diensten van Ichthus Plus is Ichthus Eindhoven. Zij hebben in de afgelopen jaren een aantal evangelisatie-activiteiten op touw gezet en in mei 2016 organiseerden zij een Questions to Christians (QtC) avond. Tijdens deze avond vond er een debat plaats tussen niet-christenen en christenen aan de hand van het thema 'Als je één vraag aan God

zou mogen stellen". Na dit debat zijn ze nog in groepjes uit elkaar gegaan om met elkaar in gesprek te gaan over verschillende (christelijke) thema's.

Vooraf het praten in de groepjes werd zowel door de Ichthianen als door de gasten als erg positief

ervaren. In de evaluatie lazen we terug dat het diepgaand en persoonlijk van aard was.

Nu is een actie als deze maar een voorbeeld van een evangelisatie-activiteit, er zijn nog veel meer dingen mogelijk. Denk aan een Veritasforum, een Alpha-cursus, een Missionweek, een filmavond, een bijzondere maaltijd, een outreach, etc. Wees creatief!

We zien jullie subsidieverzoeken graag tegemoet!