

### Lef

Afgelopen Oudejaarsavond ging ik met een stel vrienden oud en nieuw vieren. Iedereen nam wat mee, zo ik de appelflappen. Ik had er echter meer meegenomen dan dat er mensen aanwezig zouden zijn (want: aanbieding). Toen ik mijn fiets uit de stationsstalling haalde, zag ik de medewerker van de stalling in zijn kantoortje zitten. Wat een manier om Oudejaarsavond door te brengen! Meteen schoot er door me heen: zal ik hem een appelflap aanbieden?

Gewoon als blijk van dankbaarheid voor het feit dat ik daar keer op keer gratis mijn fiets kan stallen?

Gelijk komen er allerlei smoezen bij me op. Is het niet raar? Straks wijst hij die appelflap af. Dat zou ongemakkelijk zijn! Lang verhaal kort: ik ben weggefietsd zonder een appelflap aan te bieden. Ik schaam me er nog voor.

Dit soort schaamte is er vaak ook bij evangelisatie-acties. Wat een bewondering heb ik des te meer voor mensen die het gewoon doen. Die Passionweeks of andere mooie

activiteiten organiseren en zo in gesprek het evangelie kunnen delen. Wat een lef! Als het spannend is, kan Gods woord je bemoedigen. Lees bijvoorbeeld 2 Timotheüs 1:7: "God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid." Dat mogen we voor ogen houden, juist als we weten dat we Gods wil doen door mensen te vertellen over het beste nieuws wat je kunt wensen. En misschien ook, als je een appelflap kunt weggeven.

*Jeroen Troost*

### Afscheid nemen

*Dag allen,*

*Na bijna vier jaar deel te zijn geweest van het Ichthus Plus-bestuur heb ik besloten te stoppen. Ik merkte dat ik steeds verder van de studentenwereld af ging staan nu ik al even aan het werk ben. Met veel plezier heb ik jullie subsidieverzoeken voor grootse projecten, kleine clubjes, leerzame fora en originele acties ontvangen en gelezen. Soms was het best lastig om te besluiten wat we wel zouden steunen en waarom dan wel of niet, maar we kwamen er altijd weer uit.*

*Het is gaaf om te zien dat ieder jaar opnieuw studenten ervoor*

*kiezen iets over de Heer te vertellen of te delen en het was fijn dat we daar iets aan hebben kunnen bijdragen.*

*Ik hoop dat dit altijd zo zal blijven gaan!*

*Veel zegen!*

*Sanne Koers*

### Even voorstellen...

*"Mijn naam is Jeroen Troost, sinds dit seizoen algemeen bestuurslid bij Ichthus Plus. Ik ben 23 jaar en woon in Utrecht. Vorig jaar heb ik mijn studententijd afgesloten. Ik heb mijn masterdiploma International Relations op zak en*

*ben sinds vorig jaar ook alumnus bij Ichthus Utrecht, waar ik vijf jaar met veel plezier lid ben geweest. Met Ichthus Plus kwam ik voornamelijk vorig jaar in aanraking, toen ik in het bestuur zat van Ichthus Landelijk. Ik vind het ontzettend gaaf om studenten te stimuleren hun geloof en handen en voeten te geven door evangelisatie-activiteiten. Tot om daar nu via Ichthus Plus een steentje aan bij te dragen."*

## Financiële terugblik

Afgelopen vergadering hebben we mogen terugkijken op boekjaar 2018. We hebben netto ruim 3200 euro mogen uitkeren aan subsidies!

Langzaamaan krimpt ons eigen vermogen, echter moeten we komend jaar wederom werken aan het bekend worden en blijven bij studentenverenigingen om zo mogelijk meer evangelisatieacties te kunnen ondersteunen.

Het is gaaf om te zien dat er steeds vaker meerdere studenten en studentenverenigingen binnen een stad de handen ineenslaan om samen te evangeliseren. Voor meer financiële details verwijzen we u naar onze website.

*Matthias Bos*

## Dilemma's

In 2018 hebben we in totaal 3.852 euro aan subsidies uitgekeerd voor 7 Passionweeks, 2 Veritas Fora, 3 Student Alpha's en 2 andere missionaire activiteiten (voor een volledig overzicht verwijs ik graag naar het jaarverslag op de website). Ook dit jaar zijn we goed van start gegaan en hebben we in januari alweer 4 subsidies toegekend. Tijdens het beoordelen van alle subsidieaanvragen komen er nogal wat dilemma's op ons pad.

Wat is een goede investering? Welk bedrag mogen we verwachten dat studenten zelf bij elkaar brengen en welk gedeelte dragen wij bij? Hoeveel en welke informatie verwachten we in een vroeg stadium al van de aanvragers? Enerzijds zoeken we zekerheid, maar mag het schrijven van een uitgebreide subsidieaanvraag ook geen al te grote drempel voor studenten worden.

Bij bijna elke aanvraag dient zich wel weer een nieuwe vraag aan waar wij onze mening over mogen vormen. Een leuk en interessant proces waar we samen mee aan de slag mogen zijn. Bidt u mee om wijsheid?

*Johan Heuver*

**“Bidt u mee  
om wijsheid?”**

## Paasactie

Dit jaar hebben we met Ichthus Plus een speciale paasactie. Omdat we het paasverhaal zien als de kern van het evangelie, willen we juist in deze tijd studenten(verenigingen) uitdagen een stuk van het paasevangelie uit te dragen naar hun medemensen. Om de drempel om een activiteit te organiseren rond Pasen wat te verlagen bieden

we elke vereniging aan tot 90% van de kosten van de evangelisatie-actie rondom Pasen te steunen!

De afgelopen jaren hebben we al een aantal evangelisatie-acties mogen steunen rondom Pasen zoals een open kunstavond rondom Pasen, open paasactiviteiten rondom de Passion, en een Paasmaaltijd. Maar de mogelijkheden zijn natuurlijk een stuk breder dan dat! We kijken uit naar de

ideeën van studenten en verenigingen en hopen zo ook rond Pasen ons steentje bij te mogen dragen aan het verspreiden van het evangelisatie.

*Jenneke van der Velden*



De huidige samenstelling van het bestuur van Ichthus Plus. Van links naar rechts: Matthias Bos, Jeroen Troost, Johan Heuver, Jenneke van der Velden